



Marinus van den Berg werd in 1947 in Wijhe (Overijssel) geboren. Hij bezocht het klein seminarie te Zenderen (Karmelieten) en studeerde aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en aan de Universiteit van Yale in New Haven (VS). Nadat hij acht jaar pastor was geweest in verpleeghuis Randerode in Apeldoorn, werd hij pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg in Almelo (1984), In 1998 werd hij geestelijk verzorger in Antonius IJsselmonde in Rotterdam en in 2008 in regionaal palliatief centrum Cadenza aldaar. Marinus van de Berg publiceerde tientallen boeken en is een veelgevraagd spreker. Hij weet als geen ander in te gaan op vragen over leven en dood: hoe ga je om met ziekte en dood, van jezelf, of van een geliefde? Zijn verdiepende inzichten en pastorale benadering, vaak verwerkt in prachtige gedichten, doen deugd, troosten en geven perspectief.

De kracht van de liefde

*Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die een weerloos mens waardeert.
Liefde die onvoorwaardelijk is.*

*Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die een mens vertrouwt.
Liefde die een mens in liefde omvormt.*

*Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die mensen samenbrengt.
Liefde die vreemden tot naasten maakt.*

*Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die gastvrijheid hoog houdt.
Liefde die om niets gegeven wordt.*

*Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die de Ander in de ander ziet.
Liefde die hoop in wanhoop geeft.*

*Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die geen tijd kent.
Liefde die last verlicht.*

*Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die niet zal doven.
Liefde die kille harten verwarmt.*

Marinus van den Berg

Paus Franciscus

De paus heeft van 2016 een buitengewoon jubeljaar gemaakt, waarin barmhartigheid centraal staat. Op 8 december 2015 begon het Heilig jaar van de Barmhartigheid. Het eindigt op 20 november 2016, een week na de zondag waarop we in onze parochie Elisabeth vieren.



Marinus van den Berg

Marinus van den Berg is gefascineerd door paus Franciscus en weet als geen ander wat er voor barmhartigheid komt kijken.

Hij komt graag zijn visie met ons delen over vragen zoals:

Wat is de betekenis van paus Franciscus, die mensen oproept tot barmhartigheid?

Wat is dat, barmhartigheid? Is dat geen ouderwets woord?
Is compassie niet beter?

En die zeven werken van barmhartigheid, valt daar nog iets nieuws over te zeggen?

Wees erbij!

Toegang gratis.

Elisabethdagen 2016

ZATERDAG

12 november: 15.00 uur - De Rede - Terneuzen:

Marinus van den Berg

Voorproefje? Zie Marinus van den Berg in gesprek:

<http://www.kro-ncrv.nl/deverwondering/seizoenen/2016/30-144990-20-03-2016>

ZONDAG

13 november: 10.30 uur - Emmaüskerk – Terneuzen:

Elisabethviering: Kijken met je hart

Regionale eucharistieviering met medewerking van koorleden uit de hele parochie, verzameld in het Elisabethkoor.

Er is kindernevendienst voor kinderen vanaf 4 jaar.

Vóór de viering (vanaf 9.30 uur): tentoonstelling van foto's en voorwerpen die het kijken stimuleren.

Na de viering (richttijd 12.00 uur): koffie en thee met barmhartigheidskoek en een eenvoudige broodmaaltijd.



IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

INFO

Bureau Elisabeth-parochie

Baljuwlaan 19

4541 EE Sluiskil

tel. 0115 616006 - bureau@eparochie.nl - www.eparochie.nl

PARKEREN DE REDE

Oude Vaart 1 - 4535 CD Terneuzen

Tussen Stedelijke scholengemeenschap De Rede en

basisschool De Oude Vaart is een openbaar parkeerterrein.

Vanuit de richting Axelsestraat rijdt u de school voorbij en net voor de vijver gaat u rechtsaf.

Vanuit de richting Oude Vaart rijdt u de vijver voorbij en net voor de school gaat u linksaf.



MARINUS VAN DEN BERG

OVER

PAUS
FRANCISCUS

EN

BARMHARTIGHEID



ZATERDAG 12 NOVEMBER 2016

15.00-17.00 UUR

**PLAATS: STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP
DE REDE - TERNEUZEN**