



Zondag 8 mei 2016

Mariaroute

voor de 9^{de} keer
en dit jaar langs de Mariakapelletjes
in De Klinge, Meerdonk, Verrebroek, Kieldrecht

Thema: 7 werken van Barmhartigheid

Start vanaf de kapel van O.L.Vrouw ter Eecken in Kapellebrug

We starten bij de kapel van O.L.Vrouw ter Eecken in Kapellebrug. We gaan rechtsaf en rijden, aan het parkeerplaatsje, richting bos. Aan 'Interjute' slaan we rechtsaf en vervolgens weer rechts (niet uiterst rechts) richting verharde weg. We fietsen verder tot we aan de weg komen met voor ons taverne 'de Ronde'. Daar slaan we linksaf tot het einde van de straat, vervolgens steken we deze straat over en komen we zo in het straatje van de eerste kapel (De Klinge). Daar bevindt zich het beeldje van O.L.Vrouw Tereeken.

We volgen de straat en slaan op het eind rechtsaf, rijden langs de rotonde richting Kieldrecht. Ongeveer 300 m. verder, ter hoogte van een bushokje (links), slaan we rechtsaf. Aan de eerste wegsplitsing rijden we links de Sluisstraat in. We blijven de betonbaan volgen in de Lange Nieuwstraat tot net voorbij de Parmabrug. Hier slaan we rechts de Kijkverdrietstraat (staat niet aangegeven) in. Aan de dijk rijden we links naar boven (de Dijkstraat in) richting Meerdonk Dorp. We rijden deze dijk helemaal af tot we weer aan een kapel komen; dit is echter geen Mariakapel maar een kapel ter ere van de H. Cornelis. We nemen de rechtse weg naast deze kapel en passeren aan de linkerkant de kerk van Meerdonk om aan het volgend kruispunt de tweede Mariakapel (Meerdonk) aan de linkerkant te zien.

We rijden rechtdoor de Kloosterstraat in en volgen deze straat tot het einde. We rijden naar links de Bloempotstraat in. Na 75m komen we rechts aan het geboortehuis van doctor Filip Verheyden. We slaan aan dat geboortehuis rechts af. Aan het T-kruispunt rijden we naar rechts. Aan de volgende wegsplitsing verlaten wij de Bloempotstraat en rijden links de Hoge Wilde in. Aan de eerste wegsplitsing nemen we rechts de Braakstraat. Na 150m komen we aan onze rechterkant aan de derde kapel (O.L.Vrouwkapel, Braakstraat te Verrebroek).

We vervolgen de Braakstraat. Aan het einde van deze straat steken we schuin rechts over en komen we in de Walestraat. Aan het T-kruispunt volgen we naar links de St.-Laurentiusstraat op het aan de linkerkant gelegen fietspad. In de omgeving van de St.-Laurentiuskerk, de kathedraal van de polders, noemt de straat het Filip Verheydenplein. Aan de stoplichten lassen we even een 'rustpauze' in. We plaatsen onze fiets rechts in de fietsenstalling en steken

de straat over. Daar vinden we een oude dorpscafé ‘Terminus’ waar we verwacht worden om iets te drinken en een eventuele ‘plaspauze’ kunnen houden.

We stappen terug op de fiets en steken aan het stoplicht de straat over; de Pater Vergauwenstraat in. Wanneer we in deze straat verder fietsen komen we aan de hoek Sluisstraat/Spaans fort de vierde kapel (O.L.Vrouw Spaans fort) tegen.

We rijden verder richting Spaans fort (als we met onze rug naar de kapel staan is dat naar rechts). Deze weg vervolgen we ongeveer 1200 m. We steken de straat over en komen in de Drijdijk die we ongeveer 3 km volgen. Deze straat gaat over in de Hertogenstraat. Aan het eind van deze weg zien we aan de rechterzijde het vijfde kapelletje (Kieldrecht) O.L.Vrouw Middelaes.

We steken de (drukke) weg over en slaan vervolgens na ong. 650 m. linksaf (doodlopend voor auto’s, deze kunnen in plaats van de weg over te steken, onmiddellijk linksaf slaan). We rijden de hele ‘Pillendijk’ af en gaan even links om direct rechts de Kouterstraat in te slaan. Daar nemen we de tweede straat links (Sportpleinstraat) en vervolgens de eerste rechts. We houden rechts aan en komen zo in de ‘Singel’. Daar vinden we ter hoogte van nr. 39 de zesde kapel (Kieldrecht): O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand (al staat aan de inkom: O.L.Vrouw van Lourdes).

Aan deze kapel kunnen we onmiddellijk terug de Kouterstraat inrijden. Nu nemen we de derde straat rechts (Grensstraat – winkel op de hoek) om vrij kort erop links de Koningsdijk op te rijden (auto’s mogen niet over deze dijk; zij kunnen best de straat verder rijden om zo via Nieuw Namen naar Clinge te rijden en daar via de Molenstraat naar de kapel in Kapellebrug (ons vertrekpunt). Wij, als fietsers, rijden ongeveer 4 km over deze dijk tot De Klinge. We vervolgen dan deze weg en passeren aan de rechterzijde een bord “Fort Bedmar”. Hier slaan we rechts de Kapelledreef in, met aan onze rechterzijde de camping. Wij blijven rechtdoor rijden tot we de terreinen en gebouwen van ‘De Tragel’ bereiken, we nemen links de Kapelledreef en bereiken de Gravenstraat, die we naar links blijven volgen. We rijden rechts de Molenstraat in. Aan Najade rijden we naar links, we komen opnieuw bij Interjute. Rechts hiervan loopt een verhaard paadje dat uitkomt aan café De Roskam waar we links afslaan om bij de kapel O.L.Vrouw ter Eecken, ons vertrek- en eindpunt, te komen

30 deelnemers fietsten mee en hebben erg genoten, mede dankzij de goede organisatie en het heerlijke zonnetje.

Met dank aan Annemie de Loos, pater Reurs en Cecile van Tiggelen.



Kapelletje O.L.Vrouw Ter Eecken in De Klinge.

Dit kapelletje dateert uit 1875 (het is het tweede want het eerste is vernield door de Fransen). Het wordt net als de kapel van Gaverland, gezien als de opvolger van de kapel van Tereecken in Kapellebrug die na 1645 door het Calvinistisch bestuur werd afgebroken. Lange tijd was dit kapelletje een bedevaartsoord vooral voor de mensen van het Land van Hulst die niet meer naar Kapellebrug konden.

De zeven weeën of lijdensmomenten van Maria staan in deze kapel afgebeeld en gaven/geven de mensen steun bij het dragen van hun zeven kruisen: pijn, leed, armoede, kommer, ziekte, ongeluk en tegenslag.

Deze kapel wordt gezien als de ‘dochter’ van de kapel uit Kapellebrug.

Hoewel de bedevaarders nu zijn weggebleven, blijft dit kapelletje nog steeds voor velen een rustpunt van bezinning.

Kapelletje Meerdonk.

Dit kapelletje is gebouwd halweg de jaren 60. Het bevindt zich op de hoek van de Margrietstraat en de Kloosterstraat (voorheen Kapelstraat genoemd). De oorspronkelijke kapel, zoals zovele in de streek opgericht ter ere aan Onze Lieve Vrouw, dateert van rond de 1900. Maar toen deze kapel bouwvallig werd en eigenlijk te dicht tegen de straat stond, werd besloten een nieuwe te bouwen. Vroeger (tot in de jaren '90) werd jaarlijks met Pinksteren een processie gehouden waarbij men halt hield aan deze Mariakapel.

O.L.Vrouwkapel, Braakstraat – Verrebroek.

Een eerste versie (eerste helft 19^e eeuw) situeert de oorsprong van deze bidplaats tijdens de Franse periode toen enkele priesters een wijkplaats vonden op een hoeve. Naderhand richtten de bewoners van deze hoeve als herinnering een kleine veldkapel nabij de veldwegel naar de wijk Zwaantje op.

Tot midden 1960 gingen er bij het kapelletje novenen door om genezing van zieke wijkbewoners te bekomen.

In 1976 zakte het bouwvallig geworden kapelletje in elkaar. Een goed jaar later werd het initiatief genomen tot heropbouw van de kapel in de oorspronkelijke staat. De oude, gekuiste stenen werden gebruikt voor de ruwbouw en de nieuwe kapel zou nu op zo'n 6 meter van de rijweg komen te liggen zodat de invloed van het toenemende verkeer zich minder liet gevoelen. Ook het Mariabeeldje met kind werd opnieuw gekleed en opgemaakt. Boven de deur werd de tekst ‘H. Maria, bid voor ons’ geplaatst.

O.L.Vrouw Spaans Fort – Verrebroek.

De bouw van de eerste kapel dateert tussen 1665 en 1670. De bidplaats lag toen aan de rand van het dorp op de dijkweg naar het fort waar de Spaanse soldaten huisden. De kapel stond bekend als bedevaartplaats niet alleen voor de dorpbewoners maar voor de inwoners van de omliggende parochies.

Tijdens de Franse periode werd het heiligdom zodanig vernield dat er in 1833 een nieuw diende te worden gebouwd. Tot het einde van de jaren 1960 deed de kapel dienst als rustpauze voor de jaarlijkse grote processie en de processie van de kruisdagen. In het voorjaar van 1993 werd het initiatief genomen om deze kapel grondig te renoveren.

Kapelletje Kieldrecht (O.L.Vrouw Middelaars)

Op deze plaats stond vermoedelijk in de loop van de tweede helft van de 18^e eeuw een kleine kapel ter ere van O.L.Vrouw Koningin der Martelaren. Naar aanleiding van de verbreding van deze straat, werd deze inmiddels verouderde kapel door de nabij wonende landbouwersfamilie Anné-Cleiren, vervangen door de huidige constructie. De anecdote vertelt nog dat eertijds de Kieldrechtse smokkelaars, nadat ze hun smokkeltocht tot een goed einde hadden gebracht, offergelden deponeerden bij deze kapel. Jarenlang leidde tijdens de kruisdagen een processie naar dit heiligdom.

Kapelletje Kieldrecht (O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand)

Aanvankelijk stond hier een kapel ter ere van de H. Rochus. Die was er gekomen uit dankbaarheid omdat er omstreeks 1866 de cholera, die in Kieldrecht heerste, snel verdwenen was. Op verzoek van de buurtbewoners werd de te kleine kapel vervangen door een ruimere. In 1962 werd de nog onafgewerkte kapel, toegewijd aan O.L.Vrouw van Lourdes, ingezegend en in 1964, na voltooiing van de laatste werken, werd het beeld van O.L.Vrouw van Altijddurende bijstand plechtig ingezegend. Jaarlijks vindt hier op een vrijdagavond in de meimaand een openluchtmis plaats. Bij het overlijden van een wijkbewoner doet de kapel veelal dienst als bidplaats. Het oorspronkelijke beeldje van de H. Rochus verkreeg onlangs opnieuw zijn plaats in deze Mariakapel.